

ARMOEDE ZOALS MENSEN ZE ZELF BELEVEN

"Dag na dag de factuur kiezen die je moet betalen om alle dagen te kunnen blijven eten."

"Als je arm bent en je elke morgen moet opstaan, dan is het eerste waarvan we schrikken niet dat we geen koffie kunnen drinken, maar de angst voor de postbode. Dat is vaak zo, dag na dag."

"Vaak kunnen onze problemen niet opgelost worden en dan zeggen ze dat dat onze fout is."

"En dan is er nooit iemand die zich met jouw verhaal moet bezighouden, en je loopt, je loopt en er is niets."

"Je bent arm, rechten heb je niet meer, maar plichten, die heb je steeds meer."

"We zijn arm en niet geleerd. Maar we zijn ook eigen persoonlijkheden. Dus mensen zoals u en wij."

"Vechten tegen de armoede, iedere dag opnieuw. We hebben geen zicht op een betere toekomst. Maar we hebben er wel recht op."

"Ze hebben veel dingen voor ons uitgevonden. Als je je werk verliest, ben je niet meer 'zonder iets', maar daarnaast ben je geïsoleerd en ze komen alles verpesten en de gezinnen, zelfs de vrienden worden steeds meer kapot gemaakt."

"Ouders, kinderen, allemaal samen zoals de vijf vingers aan een hand. Ondersteuning, solidariteit, zonder gezin kom je er niet uit: dat is de essentiële basis."

"Laaggeschoold werk aannemen dat ze ons geven. Wij willen dikwijls ander werk maar hebben geen keuze. Schoolkeuze voor de kinderen is voor ons moeilijk. Geen kansen op verdere studies voor de kinderen."

"Hij woont in één kamer, een heel povere kamer, met enkel een bed, een kast en een tafel die allemaal kapot zijn."

Woorden van militanten van verenigingen partners van het
onderzoek-actie-vorming betreffende armoede-indicatoren
(verschijnt in februari 2004)